

SNERLEVEJ 15....



Anno 1975 - incl. vores første "barn" - Snoopy

det fik vi så fjernet - fik et dejligt rosenbed (efter alle skadderålene møjsommeligt blev fjernet styk by styk) samt en sandkasse og en gynges

De små skulle jo have lidt fornøjelse, for i disse år var der ikke andre børn på vejen...

- Men så byggede vi igen...

Vores hus var *turkis*-farvet inden Kurt flyttede ind. - Det var år 1972... Da han ankom var det heldigvis malet hvidt.

Vi havde en dejlig terrasse (syd/vest), som måtte lade livet for et badeværelse, soveværelse og et børneværelse.

Jo - vi byggede og byggede og nåede frem til (synes vi selv) et godt resultat...

Trykkeri fik vi i kælderen, - tæt på vores små børn som ankom i h.h.v. 1976-1978.

- En periode, hvor det var rart, at vi altid var lige i nærheden.

En stor del af haven var cementeret, -



Kusine Kirsten og Kurt på vores dejlige terrasse...



- Ingen terrasse, men et dejligt badeværelse, soveværelse og ekstra børneværelse



Barnvogn - anno 1976



Sandkassen var meget i brug, indtil de begyndte at spille fodbold...

SNERLEVEJ 15....

Vi havde håbet på en førstesal, - men det gik kommunen ikke med til, da vi havde erhverv i kælderen ???

Derfor ændrede vi planer og lagde et yderligere areal til stue-plan.

Det har vi så heller aldrig fortrudt... Nu fik vi også en dejlig overdækket terrasse med glas i sydvendt retning...

- Og trykkeriet havde fået en god størrelse, - men det flyttede vi i 1992 til andre lokaler.

Nu var kælderen blevet rigtig stor, t - Nu fik vi megen plads - og ændrede lokalerne til to dejlige værelser til vores (efterhånden store) unger.

- Og det var de meget glade for... Lars boede der ca. et år. Så havde han fået sin egen bolig.

Jan blev ikke meget længere.

Nu sidder vi godt nok i et hus på 2 x 146 m² - kun Kurt og Lone. - Det er alt for stort, - men vi har besluttet os for at blive her på Snerlevej..

- Her har vi det helt fint ...!



Lones hjemmelavede gyngesæde...



Nu havde vi filser på "gårdspladsen" og ungerne havde det herligt ...



Så kom terrassen igen - en ny udgave, som vi har haft megen glæde af...